

Từ 25-27/3/2017 tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra một chuỗi các sự kiện với chủ đề “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”. Tham dự đêm khai mạc (tối 25/3) tại quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ và khu nhà Bát Giác tôi đã có rất nhiều cảm xúc.

Cảm xúc đầu tiên đó là khi nghe lại những làn điệu Hồ khoan Lệ Thủy do chính những “nghệ nhân chân đất” từ Lệ Thủy ra hát tôi càng nhớ mẹ, nhớ quê hương da diết; chính những làn điệu hồ khoan đó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, tiếp cho tôi niềm vui sống. “*Nghe câu hò quê mẹ trong tôi/Thương quê mình lắm lắm người ơi!*”. Vâng, tôi đã viết như vậy trong ca khúc “Thương lắm câu hò quê mẹ!”. Càng lớn khôn, càng nghiên cứu về âm nhạc tôi càng hiểu Hồ khoan Lệ Thủy thực sự là “vàng mười” trong kho tàng dân ca của Việt Nam, đặc biệt là về cách thức hát xướng, về tiết tấu, về nội dung và về sự lôi cuốn, lan tỏa của nó.

Khi xem lại một số hình ảnh quê hương Quảng Bình tôi càng thấy đất Quảng Bình đẹp mê hồn, càng khám phá càng thấy đẹp! Có ở đâu trên đất nước này mà có bãi biển dài và đẹp như ở Quảng Bình! Chỗ nào cũng là loại cát trắng phau, mịn màng mát rượi bàn chân, đặc biệt từ Đèo Ngang vào tận Cửa Tùng đâu cũng có thể xuống tắm được. Có ở đâu trên thế giới này mà có hang động nhiều, đẹp, dài, rộng, kỳ vĩ như ở Quảng Bình! Có ở đâu mà đèn du lịch thuận lợi như ở Quảng Bình - vì đó là một tỉnh nằm ở chính giữa đất nước, bạn có thể đi bằng đường không, đường bộ, đường sắt,... đều rất tiện và với chi phí không đắt lắm. Từ đó bạn có thể dễ dàng ngược ra Hà Tĩnh, Nghệ An; hoặc xuôi vào Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế... cả một miền di tích, di sản. Rồi nữa, bạn có thể sang các nước láng giềng rất dễ dàng: Sáng ăn cơm ở Đông Hới, trưa ăn cơm ở Lào và tối là vui chơi ở Thái Lan.

Quảng Bình cũng là một mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, những địa danh như

Cha Lo, đường 20 Quyết Thắng, hang Tám Cô, đèo Mông Gà, đèo Ngang, sông Gianh, Xuân Sơn, Ngư Thủy... tất cả đều là những địa danh đáng để đến tham quan. Tất nhiên tuyệt vời nhất và không thể bỏ qua đó là đến thăm quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp huyền thoại ở Lệ Thủy và thăm nơi yên nghỉ của Người tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Rồi ẩm thực Quảng Bình thì tuyệt ngon và đậm đà lắm! Bỏi lẽ, nơi đó tôm cua, mực, cá... tất cả đều là đánh bắt tự nhiên và được chế biến theo những nghệ thuật đa dạng, giao thoa từ miền Bắc (đàng Ngoài) vào và từ miền Nam (đàng Trong) ra. Mặt khác, các món ăn Quảng Bình như bánh, chè, cháo, cá kho, mắm, ruốc, hay cả dưa muối, rau sống... đều là tinh tế và thấm đậm hương vị ẩm thực của cố đô Huế. “Sau một chuyến đi công tác được ăn cơm Quảng Bình, ra Hà Nội vẫn cứ thấy thèm và nhớ đến cả tháng!” - một anh bạn là tiến sỹ nói với tôi như vậy.

Trong lòng Hà Nội NGHĨ VỀ QUẢNG BÌNH

GS - NHẠC SĨ NGUYỄN ANH TRÍ

Sẽ là một thiếu sót lớn, nếu không nhắc đến trong buổi tối 25/3 này, tôi đã gặp lại rất nhiều người con Quảng Bình, dù họ ở ngay tại Hà Nội đến, từ Quảng Bình ra; dù họ ở cương vị nào, là Bí thư Tỉnh ủy, là Chủ tịch tỉnh, là người cựu chiến binh, là ca sỹ nông dân; dù họ là một giáo sư hay là một sinh viên... tất cả đều gần gũi, đều thân mến và đều nặng lòng với quê hương, đều nặng nghĩa với đất nước. Người Quảng Bình khí khái và can trường từ muôn thuở. Bởi vậy mới có những con người như Lê Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - xông pha mở cõi phương Nam để non sông Tổ quốc ta rộng dài cho đến ngày nay. Tôi yêu quý họ vô cùng! Bạn tôi, một người xứ Bắc nói: “Người Quảng Bình lĩnh vực nào cũng có người tài”. Tôi nghĩ, đó là một nhận xét xác đáng.

Quảng Bình - một miền quê đáng nhớ, đáng về lại và rất đáng để đến thăm, bạn ạ! ■