

ĐẤT HỌC LỆ SƠN KẾ TỤC TRUYỀN THỐNG TỪ NGƯỜI KHAI TRÍ TRÂN CẢNH HUỐNG

HẢI YẾN



Di tích lịch sử Mộ và miếu thờ Hiệp biện Đại học sĩ Trần Cảnh Huống ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa

Ảnh: H.Y

Làng Lê Sơn (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) là vùng đất có hơn 500 năm lịch sử, nổi tiếng bao đời nay không chỉ từ những huyền thoại cổ xưa về cảnh sắc hữu tình, mỹ lệ mà Lê Sơn còn được khắp nơi biết đến, ngưỡng mộ và ngợi ca bởi sự học. Và cũng chính từ sự học đó đã đưa Lê Sơn xếp vào vị trí đầu tiên trong tám làng văn vật trong câu truyền khẩu dân gian của Quảng Bình: Sơn - Hà - Cảnh - Thổ - Văn - Võ - Cổ - Kim.

Nói đến đạo học truyền đời ở làng Lê Sơn không thể không nói đến người đã có công khai trí, mở mang và phát triển, khiến cho người dân Lê Sơn từ xưa đến nay đều coi sự học trở thành một việc quan trọng

không thể tách rời trong cuộc sống, đó là Hiệp biện Đại học sĩ, Thái học đường Trần Cảnh Huống.

Theo gia phả họ Trần còn lưu giữ ở làng Lê Sơn thì làng Lê Sơn có lịch sử tồn tại hơn 500 năm trước. Năm 1471, tướng quân Lê Văn Hành trong khi hộ tống vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, khi đi ngang qua vùng đất này đã vô cùng thích thú trước cảnh sắc nơi đây. Vì thế, sau khi chinh chiến trở về, ông đã xin phép vua Lê Thánh Tông đưa gia đình, dòng họ và một số dòng họ khác dừng chân nơi đây, khai khẩn, mở mang đất đai, lập ra vùng đất Lê Sơn. Trải qua thời gian, làng xóm dần phát triển đông đúc. Cùng với việc khai khẩn

Nghiên cứu - Trao đổi

đất đai lập làng, cụ Lê Văn Hành còn chú trọng đến việc mở mang dân trí ở làng. Cụ đã đích thân sang xứ Tiên Lang (Quảng Liên, Quảng Trạch) mời thầy đồ Trần Cảnh Huống về dạy học cho dân làng Lệ Sơn.

Cụ Trần Cảnh Huống có gốc gác, dòng dõi là quý tộc ở Vĩnh Phúc. Ông nội là danh tướng Trần Nguyên Hãn, cha là Trần Cảnh Nông. Trần Cảnh Huống là người thông minh, được cha mẹ cho ăn học từ nhỏ nên thông tuệ, lại có phong cách sư phạm mẫu mực. Cả cuộc đời cụ gắn với sự nghiệp dạy chữ, dạy người. Cụ còn được vua Lê mời vào cung dạy học. Điều đặc biệt là không chỉ dạy cho con cháu trong Hoàng tộc mà cụ còn dạy cho cả con em lao động, những người nông dân nghèo khổ nhưng ham học, điều đó thời bấy giờ rất hiếm. Bởi vậy, Trần Cảnh Huống được vua Lê Thánh Tông phong tặng “Hiệp biện Đại học sĩ, Thái học đường Quốc tử giám”. Sau khi cụ mất, không chỉ con cháu trong dòng họ mà nhân dân Lệ Sơn đã lập đền thờ để ghi nhớ công lao của cụ.

Đồng thời, để tỏ lòng biết ơn người đã có công khai trí đầu tiên ở làng Lệ Sơn, sau khi cụ Trần Cảnh Huống mất, nhân dân vẫn tiếp tục duy trì và phát triển sự học. Hiện nay, gia phả của các dòng họ như họ Lê, họ Trần, họ Lương... vẫn ghi lại những câu chuyện về sự học hết sức li kì. Anh em nhà ông Lê Thế Tập, nhà quá nghèo, dù không đủ áo quần để mặc phải quấn bao bố, vải rách để đi học nhưng vẫn không nản chí, vẫn say sưa học, tham gia thi cử và đỗ hạng nhất, nhì. Rồi chuyện ông Lương Duy Trí nhà nghèo không có tiền, phải đi ở chăn trâu, kiếm củi, vừa học lỏm nhưng vẫn theo học, đi thi và đỗ cử nhân... Nghĩa là, người Lệ Sơn xưa coi việc học luôn song hành với việc mưu sinh, không thể tách rời. Thuở xưa, Lệ Sơn là vùng đất có vị trí bị chia cắt bởi sau lưng là núi, trước mặt là sông Gianh, nên khó khăn trong giao thông đi lại, nhất là cản trở trong việc học hành thi

cử. Bên cạnh đó, Lệ Sơn còn là vùng quê nghèo khó bởi ruộng ít lại lụt lội, hạn hán quanh năm, giao thông cách trở, vậy mà con em Lệ Sơn vẫn không nản chí, dù chỉ có củ sắn, củ khoai vẫn say mê với việc học.

Trước đây, Lệ Sơn tuy không có nhiều người đỗ đạt, làm quan to trong triều như nhiều vùng khác nhưng Lệ Sơn đã nổi tiếng bởi trình độ dân trí cao và đều. Đến Lệ Sơn, có điều lạ là hầu như ai ai cũng thuộc lòng *Tam Tự kinh, Minh Tâm bảo giám*. Chính vì vậy mà trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong khi cả nước có đến gần 80% dân số mù chữ thì ở Lệ Sơn, hầu hết người dân đều biết chữ. Qua đó để khẳng định một điều chắc chắn rằng người dân Lệ Sơn đã có truyền thống học hành ngay từ khi mới lập làng và truyền thống đó ngày càng được bảo tồn, phát huy và phát triển.

Ngày nay, việc học ở làng Lệ Sơn lại càng được chú trọng hơn xưa, bởi cuộc sống của người dân Lệ Sơn đã thay đổi hơn trước nhiều. Đặc biệt, không chỉ xã có Quỹ khuyến học mà các thôn đều lập Quỹ khuyến học riêng từ vài triệu cho đến vài chục triệu. Do vậy, có những gia đình khó khăn nhưng con cái vẫn đảm bảo được đi học, có nhà có đến 4-5 con là cử nhân, được tôn kính gọi “nhà đại học”. Học nhiều và quan tâm đến sự học nên nghề nghiệp các thế hệ con em chọn nhiều vẫn là nghề giáo, nghề y... Người Lệ Sơn vẫn quan niệm cho dù làm nghề gì thì cũng phải học thật giỏi, có như vậy mới làm tốt công việc của mình.

Hơn 500 năm kể từ khi lập làng, Lệ Sơn luôn phát huy truyền thống học hành mà ông cha đã tạo dựng, đạo học ăn sâu bén rễ có từ thời Hiệp biện Đại học sĩ Trần Cảnh Huống đã được truyền đời, song hành với đời sống hàng ngày của người dân. Để khi nói đến Lệ Sơn, người ta không chỉ nghĩ ngay đến vùng đất phong cảnh hữu tình, nên thơ mà còn ấn tượng trước cốt cách, trí tuệ của mỗi người dân Lệ Sơn ■

H.Y